

Ulve

Netop i aften – når mørket sænker sig – samles tusinder af spejdetroppe over hele jorden for, ligesom os, at mindes Sct. Georgs kamp mod en ond drage.

Historien om Sct. Georg er næsten 2000 år gammel. Man beretter om, hvordan et skrækkeligt uhyre, en grådig drage besluttede at bygge sin rede i en flod tæt ved en landsby et sted i Afrika. Dragen var en besværlig nabo, så beboerne forsøgte i lang tid at jage dragen bort, men det lykkedes ikke. I stedet indgik de en aftale med dragen for at få fred. Hver dag skulle de give to får til dragen. Det gik godt indtil fårene slap op. Så forlangte dragen at få et menneske i stedet. Beboerne besluttede, at man hver dag skulle trække lod om, hvem der skulle sendes ud til dragen. En dag blev det kongedatterens tur. Kongen blev så ulykkelig, at han lovede, at den der ville dræbe dragen måtte få prinsessen og det halve kongerige. Men ingen havde lyst. Så kom den tapre ridder, Sct. Georg tilfældigvis forbi. Han så den ulykkelige prinsesse, fik historien og besluttede sig for at kæmpe mod dragen. Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestånd gennem næsebord og mund, fældede han dragen. Da kongen ville give ham belønningen afslog han den. Han havde slået dragen ihjel, alene fordi han bekæmpede uretfærdighed og det onde. Han kæmpede ikke for selv at blive rig. Han red så væk uden prinsessen og det halve kongerige. Sct. Georg døde mange år senere den 23. april år 303. Derfor mindes vi ham i dag på Sct. Georgsdag – den dag han døde. Datoen er let at huske: Et 2-tal, tre-tal og fire-tal giver 2,3,4 dvs. den 23'ende i 4.

Sct. Georg er spejdernes forbillede. Han gjorde en god gerning til glæde for andre, uden at få noget for det. Det kan i også gøre ulve. Nu er det ikke så tit vi møder drager og prinsesser, men nogen af jer har måske i skolen mødt en dreng, der opførte sig som en drage ved at drille en lille prinsesse. Så har i måske hjulpet prinsessen i stedet for blot at vende ryggen til, – det er i Sct. Georgs ånd.

Det er et godt mål at have, hver dag at udføre en lille god gerning for andre. Nogen gange får den lille gode gerning fra jer, en enorm stor betydning for den i hjælper. Hør blot.

Et sted i England, i "Gilwell Park" står en statue af en bison. Statuen er rejst for at sige tak til alle de spejdere, – også dig, - der hver dag gør en lille god gerning for andre. Historien om denne statue er, at den amerikanske forretningsmand, William B. Boyce under et besøg i London, en tåget dag for 100 år siden, for vild i tågen. En dreng dukkede op og hjalp ham på rette vej, men da han blev tilbudt lidt lomme penge som tak for hjælpen, afslog han høfligt med ordene: "En spejder tager ikke imod betaling for at yde andre en tjeneste". Mr. Boyce blev så overrasket at han udbrød: "Hvad siger du?". "Jo", sagde drengen, "Jeg er spejder. Har De ikke hørt om spejderbevægelsen?". Det havde Mr. Boyce ikke, men han blev så begejstret for det han hørte, at han, da han vendte hjem til Amerika, oprettede de første spejdetroppe i USA, det blev til tusindvis af spejdere. 20 år senere rejste amerikanske spejdere i taknemmelighed denne statue i Gilwell Park til minde om de anonyme spejdere, der hver dag udfører gode gerninger. Derfor er den også rejst til ære for DIG!

Husk på denne historie om hvordan en enkelt drengs simple gode gerning kom til glæde for tusindvis af andre. Forsøg så på, om ikke også du hver dag kan udføre en lille god handling for andre. Det gør rigtige spejdere, for at hædre Sct. Georg.

God Sct. Georgs dag!

Ole Lumholt
Klokkekilde Roverklan